

HALFWEG Ni-js

Een uitgave van Stichting Halfweg

13^e jaargang nr. 2 juli 2015

Inhoudsopgave

- Voorwoord redactie
- AC Halfweg
- Jentske Withag verslag
- Stichting Halfweg Nieuws
- Belangenvereniging
- Maispotters info
- Stichting Team Doelbewust
- Vrijwilligers enquête
- Vriendenkring DVV nieuws
- PIG POP 30 mei 2015
- Waar is zij gebleven; Henriette Brinke
- World Skill Games Brazilië
- Levensverhaal Antoon Groot Zevert
- Steenuiltjes in Auste
- Razende Reporter Michel
- Paklack voetbaltoernooi
- DVV voetbal
- Volksfeestvereniging nieuws
- Info Stichting Halfweg en verenigingen

Redactieadres **Halfweg Ni-js** :

Avesterweg 17a

7156 MH Beltrum

tel. 0544 - 463707

e-mail :tkg.avest@planet.nl

Voorwoord

Nog net voordat de grote vakanties beginnen en iedereen zowel lichamelijk als geestelijk weer bij gaat tanken hebben we gemeend ook dit jaar weer een extra krantje uit te brengen. Gezien het aanbod van copy leek ons dit zeker de moeite waard. Dus voor of tijdens uw vakantie kunt u op uw buitenterras naast de BBQ met bijbehorende drankjes nog even genieten van het Halfweg Ni-js. Er zijn voldoende activiteiten en nieuwtjes waar we op terug kunnen blikken en een aantal nieuwe gebeurtenissen staan al weer op de agenda. De voorzitter praat u bij over nieuws van de Stichting Halfweg.

De Maispotters zijn met zomerreces maar komen toch even aan het woord. Tom Luttkhold vraagt uw aandacht voor Stichting Team Doelbewust, hier maken we graag een plekje voor vrij. Vriendenkring DVV doet verslag van wat hen zoal bezig houdt o.l.v haar nieuwe voorzitter Marc Groot Zevert. Voor de voetballers is het inmiddels einde seizoen. Volksfeestvereniging Voor Beltrum is helemaal klaar voor de a.s. Kermis en blikken we kort even terug op het succesvol verlopen PIGPOP 2015. Verder blijft Jentske Withag goed bezig en doet verslag van haar deelname aan een mountainbike wedstrijd. In de rubriek "waar is zij gebleven" heeft ons redactielid Jan Pasman ditmaal oude herinneringen opgehaald bij oud inwonster Henriette Brinke.

Wij vragen ook uw speciale aandacht voor Lando Klein Gunnewiek (zoon van Vincent) die deelneemt aan de World Skill Games in Brazilië. Wederom zijn er weer steenuiltjes gesignaleerd in Auste waarvan een mooie foto is "geschoten".

Als laatste een vervolg op het mooie levensverhaal van Antoon Groot Zevert (Halfweg)

Veel leesplezier,
Redactie Halfweg Ni-js



Stichting Halfweg

Na een vrij koud en schraal voorjaar is nu letterlijk de zomer losgebarsten. Dit geldt zeker ook voor stichting Halfweg want de laatste maanden zijn nogal wat activiteiten aan de orde geweest en wordt volop gewerkt aan nieuwe zaken.

Onze nieuwe voorzitter Theo klein Gunnewiek heeft de tijd genomen om samen met Willem Tuinte en ondergetekende met alle verenigingen, die samen met stichting Halfweg actief zijn, een persoonlijk gesprek aan te gaan. Tijdens deze gesprekken is openhartig gesproken over het beleid voor de toekomst.

Op 1 mei j.l. (1-5-15) hebben barvrijwilligers Tom te Boome en Marieke Versteegt voor een feestelijke primeur gezorgd, door als eerste bruidspaar in café Halfweg elkaar het jawoord te geven. Er waren 's morgens rond 9.30 uur ca. 100 gasten aanwezig naast een grote groep ruiters/amazones met koets en huifkar. Door de aanwezigheid van een groot aantal vrijwilligers is alles perfect verlopen. Speciaal woord van dank aan Vera Fierkens, die de etalages van de bakkerij speciaal voor de gelegenheid volledig in bruidsstemming versierd heeft. Tom en Marieke heel veel geluk met elkaar toegewenst en nogmaals bedankt voor de grote rol van ons café op jullie huwelijksdag.

Op 30 mei j.l. is het lustrum van Pigpop gehouden op ons evenementen terrein, door gunstige weersomstandigheden en een prima muziekaanbod wist de organisatie een recordaantal bezoekers te trekken. Een prima prestatie.

De accommodatiecommissie kleedruimte voetbalveld met afgevaardigden van DVV, Volksfeest, Maispotters, JAC) en de Stichting hebben een 3 tal opties uitgewerkt.

Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk aan alle eisen van de KNVB (aparte scheidsrechter kleedruimte), DVV (opslag maaier) en Volksfeest (opslag klein materiaal) te voldoen. De beste optie volgens alle betrokkenen is het vervangen van de huidige kleedruimte door een beter passende, grotere unit en de oude kleedruimte niet meer op te knappen. De Maispotters hebben deze accommodatie niet direct zelf nodig maar gaan wel samen met DVV en het Volksfeest een renteloze lening aan met de stichting om de financiering binnen Voor-Beltrum te regelen. Hiervoor vragen zij wel dat we in het café voor de Maispotters gaan investeren en de geluidsinstallatie aanpassen qua techniek en plek. De vergunningsaanvraag loopt zodat het binnenkort zaak is om kritisch te kijken naar het meest geschikte materiaal. De accommodatiecommissie wordt nu een bouwcommissie.

Door Jeroen Koster is de laatste maanden kosteloos gewerkt aan een volledig nieuwe website www.stichtinghalfweg.nl. Dit was hard nodig omdat de oude website gehackt was. Om de website actueel te houden verzoeken wij dat elke vereniging zelf regelmatig nieuwe info naar Jeroen stuurt. Dit kan via jeroen666koster@hotmail.com. Jeroen alvast hartelijk bedankt voor al jouw werk.

Binnen Voor-Beltrum wordt de komende tijd natuurlijk weer reikhalzend uitgekeken naar het naderende volksfeest. We wensen het volksfeestbestuur, het K.M.T. van Edwin Arink en Willem Wassink, de barcommissie en alle overige vrijwilligers veel succes en plezier toe. Hierbij moeten we wel de opmerking plaatsen, dat wij gedwongen door wederom een duidelijke verhoging van de inkoopprijzen van de dranken, de muntprijs na 2 jaar gaan verhogen van € 2,- naar € 2,10.

De laatste tijd zijn nogal wat verzoeken geweest voor het houden van feestjes in en rondom café Halfweg. Dit is alleen mogelijk als de organiserende partij een duidelijke binding

met Voor-Beltrum heeft. Dit vanwege de afspraken met de gemeente en het zuinig willen omspringen met ons beperkt aantal vrijwilligers. Het stichtingsbestuur beslist hierover en gelukkig hebben we aan de meeste wensen kunnen voldoen.

Wilt U een feestje houden meldt U zich dan bij Agnes Pape of 1 van de bestuursleden van de stichting.

Tot slot wil ik namens het bestuur van Stichting Halfweg alle vrijwilligers bedanken voor zijn/haar inzet. We hebben op alle gebieden onze vrijwilligers nodig, of dit nu buiten op het veld of binnen in het café is. Binnenkort willen we alle vrijwilligers een enquête toesturen om hierin via een aantal vragen duidelijk te krijgen wat jullie van ons als bestuur verwachten met hierbij volop ruimte voor verbeterpunten, opmerkingen/tips en wellicht nieuwe talenten voor de toekomst.

We hopen op een goede respons.

Met vriendelijke groet,

Marc Huirne

Bestuur stichting Halfweg

Vriendenkring D.V.V. Nieuws



Hallo allemaal!

Dit is mijn eerste schrijven in het Halfweg Ni-js als voorzitter van DVV. Namens het DVV-bestuur wil ik jullie op de hoogte brengen van

de laatste ontwikkelingen. Mijn naam is Marc Groot Zevert (Hutteman) en ik volg Michel Tuinte op.

Het aftreden van Michel is niet de enigste wisseling binnen ons bestuur. Naast Michel heeft ook Ronnie Leusink het bestuur verlaten en heeft Ronny Stapelbroek laten weten in 2016 te stoppen. Deze drie heren doen en hebben heel veel gedaan en betekend voor DVV. Onze dank hiervoor!

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werden Thijs Luttkhold, Bjorn Scharenborg en Joris Groot Zevert voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Welkom!

NLdoet

De dag na de jaarlijkse ledenvergadering van DVV, was er NLdoet. In samenwerking met vrijwilligers zijn we een ochtend druk bezig geweest met o.a. het schoonmaken van de goals en de kleedunit en is het beachvolleybalveld weer speelklaar gemaakt. Diegene die met deze zomerse temperaturen zin heeft in een potje beachvolleybal kan contact opnemen met Willem Wassink.

Jazz Veste-val

Na alle waarschijnlijkheid zal DVV ook dit jaar weer posten bij het Jazz Veste-val in Groenlo. Iedere 1ste zaterdag van September vindt dit muzikale gebeuren plaats. Ondanks het teruglopende aantal horecagelegenheden dat mee doet, is dit voor DVV een goede manier om de kas te spekken.

DVV-familie-barbecue

LET OP!! Gezien de drukke tijden en de wisselingen binnen het bestuur, hebben wij ons doen besluiten, de jaarlijkse DVV-familie-barbecue door te schuiven naar het einde van dit jaar! Tevens willen we laten weten, dat we druk doende zijn met een nieuwe opzet hiervan. De tussentijd zullen we hier dan ook voor gaan gebruiken. Ideeën of suggesties zijn van harte welkom! Belangrijk zal zijn om als "vanouds" alle DVV-leden hierbij te betrekken. Nadere info volgt.

Accommodatie/kleedunit

Afgelopen maand heeft DVV samen met een aantal afgevaardigden van de Voor-Beltrumse verenigingen om tafel gezeten. Een belangrijk punt op de agenda was de kleedunit. De

scheidsrechter heeft hierin geen eigen kleedruimte. Een probleem waar wij als DVV meerdere keren door Vios B. en de KNVB op zijn aangesproken. Samen is er gekeken naar goede oplossing. Wij als DVV zijn erg blij dat andere Voor-Beltrumse verenigingen hun steentje bij willen dragen om een nieuwe unit neer te zetten voorzien van alle wensen en eisen. Dit proberen wij mede te realiseren middels sponsoring en door met z'n allen de krachten te bundelen om zo kosten te drukken. Wordt vervolgt.

DVV 50 jaar!

Naast dit alles staat ons in 2018 een heugelijk feit te wachten. DVV bestaat dan 50 jaar! Een enorme mijlpaal die wij ook zeker niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Het DVV-bestuur is nu al begonnen om hiervoor iets te organiseren. Hou het Halfweg Ni-js, de site en social media in de gaten en laat u verrassen!

Namens het DVV-bestuur wil ik iedereen een fijne vakantie en een goede kermis wensen!

Groeten,

Het DVV-bestuur

DVV-voetbal

De voetbalcompetitie zit er al weer lang op, maar we kunnen toch wel met goed gevoel terug kijken. We zijn toch verdienstelijk 9^e geworden en hebben vooral de bovenste 5 teams knap lastig gemaakt.

Nu denken de meeste lezers dat we vakantie hebben. Nee hoor, onze fanatieke leiders Wilfried en Weinand hebben al weer oefenpotjes geregeld. Ook vooral voor de nieuwe spelers die ons team gaan versterken.

Het oefenpotje tegen Eibergen 8 in een uitverkocht Halfweg Dôme mocht Coen Pleiter debuteren bij DVV/Vios 5.

Deze stoere verdediger mocht zijn talenten laten zien op het veld.

Nou dit zullen we niet vergeten, zijn debuut daar praten we over 10 jaar nog over. Mocht hij beginnen in de basis, heeft hij na 10 min. "*de proemen al op*". Hij werd direct gewisseld en de hele eerste helft zat hij als een dooie op de

bank. Je kon zien aan de andere spelers wat hun gedachten waren, "*mot wi-j hier met de oorlog winnen*". Ook langs de lijnen werd er ook flink gediscussieerd over deze aankoop. Ook in de rust lag deze Coen ff lekker languit achter de heg om bij te komen. Maar er is een wonder geschied. Na 7 minuten wilde Coen het weer proberen en wonderwel, hij kon zijn talenten laten zien en we konden zien dat we nog veel plezier van hem kunnen krijgen. Trouwens over het voetbal zelf, DVV/Vios 5 had geen kind aan dit team uit Eibergen. Er werd flink gebruik gemaakt van de vele fouten die Eibergen maakten. **Eindstand 9-1.**

Het tweede oefenpotje was tegen Vios 7. Ook hier mocht een nieuwe speler debuteren. Deze Luc Tuinte gaat hoogwaarschijnlijk ook bij DVV/Vios 5 voetballen. Nou, talent heeft dat joch wel want na 40 seconden lag de bal al in het netje, **1-0**. Twee minuten later met een goed samenspel met Marc Hutteman was het al **2-0**. En we konden ons de ogen niet geloven want na drie minuten had hij weer een aandeel in de derde goal. **3-0**.

De leider van de tegenstander wist niet wat hij zag, hij wisselde al tijdig maar het leed was al geleden. Als een tornado vloog DVV/Vios 5 over de tegenstander heen. Met de rust was het al **7-0**. De toeschouwers zagen echt prachtige mooie doelpunten. De mooiste werd gemaakt in de tweede helft door Stef Bruggeman. Van grote afstand schoot hij de bal snoeihard in de kruising.

Trouwens, de tweede helft werd er nog 4x gescoord. Ook tegenstander vond het doel nog. **Eindstand 9-2.**

Daarna werd gezellig nagepraat buiten op terras van Halfweg.

De lekkere gehaktballen van Willem werden weer heerlijk met een halve liter erbij verorberd.

Namens alle voetballers van DVV/Vios 5 wensen U een fijne vakantie toe.

45+ voetbal

Het 45+ voetbal zit er al weer tiedje erop. En ik mot eerlijk wen noa twee joar 45+ voetbal heb de oldjes nog völle schik. Ut geet bie enige spöllers neet altied te vlot moar ut geet erumme dat ze schik heb.

Disse kere zaten wi-j bie Winterswiek, Grol, Grolse Boy's en RKZVC uut Zieuwent in de poule.

En ik mot eerlijk wen, ut was wal wisselvallig voetbal wat wi-j leeten zien.

Bie de thuiswedstrieden bie VIOS was ut zeer netjes veurbereid, ons compliment nog doar veur.

Ut voetbal was disse kere neet um an te zeene, allene v.d Grolse Boy's wet lieke e'spölt.

Moar noa die tied was ut beregezellig doar in de kantine van VIOS. En Ik wet zeker dat ut bestuur van VIOS zeer vrolijk was met de umzet van den avond.

Ons hoogtepunt dit joar was wal de wedstrieden in Grolle bei-j Grol.

Twee gewonnen, ene gelieke en ene verloren. Moar onze laatste wedstried doar bie Grol was ok de beste wedstried van dit joar.

En warempel ok nog tegen Grol. Um elke kunstgrasspriet wet e'vochten en hun beste spits Michel Hofman werd an de ketting e'legd deur onzen pitbull Laurens te Koppele. Hee werd zo gek van hum dat hee van armoo ging verdedigen. Disse wedstried wonnen wi-j ok met 2-4.

Het lek wal dat wi-j kampioen waren e'worden, zo bli-j waren de oldjes van ons.

Zelfs de darde helfte wonnen wi-j met gemak.

Wie kunt teruge kieken op e'n mooi voetbalseizoen. Ut ging er mooi sportief an toonou ja.....neet altied.

Tegen de Zieuwentsen ging ut neet altied hoe ut mot. Tja..., dan bunt enige oldjes nog ummundig eigenwies. Mot kunnen.

Volgend joar bunt wi-j weer van de partij.

Fijne vakantie allen

Uw Razende reporter, Michel

Belangenvereniging

Aanleg glasvezel buitengebied Achterhoek gaat langer duren

Snel internet voor het buitengebied komt er, maar het duurt langer dan gehoopt. Provincie en gemeenten werken nu aan een passende aanpak binnen de mogelijkheden van Brussel. Het gevolg is dat een concreet aanbod aan bewoners voor snel internet in het buitengebied nog ongeveer een jaar gaat duren.

Harde noodzaak

De buitengebieden van de Achterhoek zijn niet goed aangesloten op het wereldwijde internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs en zorgvoorzieningen. De afhankelijkheid van internet groeit. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet.

Eigen weg

Een jaar geleden nodigden de provincie marktpartijen uit tot aanleg van een netwerk. Interesse bleek minimaal en partijen kwamen niet tot overeenstemming. Provincie en gemeenten besloten daarom zelf een netwerk aan te leggen en daarvoor een eigen bedrijf op te richten. Europese wetgeving leek daarvoor mogelijkheden te bieden. Maar de afgelopen weken blijkt dat de regels anders moeten worden uitgelegd dan was verwacht. Brussel geeft voorschriften voor overheden die steun willen geven. Die weg leidt tot de aanleg van het netwerk via een aantal stappen met tussentijdse toetsing in de markt. Het doorlopen van al die stappen en de daarbij horende (reactie)tijd vraagt ongeveer een jaar. Wat dit betekent voor het op te richten eigen bedrijf weten de provincie en gemeenten nog niet.

Zodra er weer meer nieuws te melden is zullen we dit per omgaande met jullie delen!
Word vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Belangenvereniging Voor-Beltrum / Avest
Bas Hommelink-Diana Nijland-Tonny Starte

Volksfeestvereniging nieuws



Het bestuur van de Volksfeestvereniging is volop bezig met de voorbereiding van het a.s. Volksfeest, te houden op 9,10 en 11 augustus op het feestterrein bij Halfweg.

Wij als redactie willen hen daarbij niet storen zodat we er verzekerd van kunnen zijn dat het als vanouds een prachtig feest mag worden door en voor alle ingezetenen en leden van Voor-Beltrum en Avest.

Het programma kunt u zoals gebruikelijk lezen in het programmaboekje en wij willen dan ook geen gras voor de voeten weg maaien, dus zullen wij daarover geen informatie verstrekken.

Wel willen we het bestuur veel succes toe wensen met de organisatie en hopen met z'n allen op een geslaagd Volksfeest zowel voor het bestuur als de feestvierders.

Redactie Halfweg Ni-js

Nieuws van de Maispotters



De carnavalsperiode lijkt nog ver weg maar ook in de zomertijd zitten de Maispotters niet stil! We zijn al weer volop bezig met de voorbereiding voor volgend carnavalsseizoen. Zo zijn de eerste buitreedners al weer gecontracteerd voor de buitavond op zaterdag 14 november. Ook wordt er alweer volop nagedacht over de muzikale invulling voor de zaterdagavond tijdens het carnavalsweekend in de grote Maiskoel.

Maar voor het volgende seizoen geopend zal worden vind eerst onze jaarlijkse

ledenvergadering plaats ergens rond oktober 2015. De alle leden van de Maispotters krijgen hiervoor een uitnodiging.

Maar nu is het eerst tijd voor de voor-Beltrumse kermis. Wij wensen iedereen een fijne kermis toe en zien jullie met de carnaval graag weer terug.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.maispotters.nl of volg ons op Facebook.

Alaaf!

Tom Luttkhold,
President van de Maispotters oet Veur-Beltrum

Stichting Team Doelbewust

Hallo allemaal,

Zoals veel mensen wel hebben vernomen heb ik in het afgelopen jaar van dichtbij meegemaakt wat een impact de diagnose kanker op je dagelijks leven heeft. In september 2014 kreeg mijn vrouw de diagnose borstkanker. Door de steun van vele lieve mensen om ons heen hebben wij ons er door heen geslagen en gelukkig gaat het nu erg goed met ons.

Om iets te kunnen betekenen voor de kankerbestrijding, fiets ik samen met mijn schoonfamilie en vele anderen de Mont Ventoux op! Om een daad te stellen en om gezamenlijk OP TE STAAN tegen kanker!! Team Doelbewust organiseert namelijk op 18 september het evenement ColSensation. Bij dit evenement wordt de Mont Ventoux beklommen. De opbrengst gaat volledig naar het KWF en stichting team doelbewust. (www.colsensation.nl)

Wij zijn al volop aan het trainen met als doel om deze berg in het zuiden van Frankrijk 2x op te fietsen. Om de top op 2000 meter hoogte te bereiken moet een route van circa 24 km afgelegd worden.

Mijn doel is om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. Door wetenschappelijke onderzoeken is de behandeling bij Henrike goed aangeslagen. Met meer onderzoek kunnen er in de toekomst

nog meer positieve resultaten geboekt worden bij andere patiënten. Het geld is dus hard nodig voor verder onderzoek. Nog ieder jaar overlijden te veel mensen ten gevolge van kanker.

Waar gaat het geld naar toe?

Na het succes van de voorgaande jaren heeft Stichting Team Doelbewust in overleg met KWF kankerbestrijding besloten de opbrengst van Colsensation 2015 als volgt te besteden:

1. 25% gaat naar een onderzoek naar de lange termijn risico's tot terugkomen van kanker na behandeling tegen kinderkanker
2. 25% gaat naar een onderzoek om immunotherapie effectiever te maken
3. 25% gaat naar andere onderzoeken binnen KWF Kankerbestrijding
4. 25% gaat via Stichting Team Doelbewust naar regionale kanker gerelateerde goede doelen (zie www.teamdoelbewust.nl)

Ik hoop op jullie steun en donaties zodat ik op 18 september van start kan gaan!!

Wil je doneren?

Maak dan je donatie over op:

NL 06 RABO 0107051281 t.n.v. stichting team doelbewust inzake Colsensation o.v.v. deelnemernummer 040

Doneer je liever contant geld? Geeft dit dan persoonlijk aan mij af. Ik zorg dat het vervolgens op de juiste plek terecht komt.

Alvast bedankt voor jullie donatie!

Groeten,

Tom Luttkhold

PAKLACK

Het Paklack-seizoen zit er weer op. De Voor-Beltrumse teams eindigden in het onderste deel van de ranglijst. Loa Moar Lopen werd 12^e met 9 punten uit 15 wedstrijden doelcijfers 24-71 en de Heubels werden voorlaatste met 7 punten uit 15 wedstrijden doelcijfers 35-92. Het onderlinge treffen op 17 april werd een 3-1 overwinning voor Loa Moar Lopen. Winnaar van de Paklack werd net als vorig jaar KWW'12. Het had hier wel een beslissingswedstrijd tegen de Loofklappers voor nodig (2-1 winst), omdat het in de reguliere competitie gelijk geëindigd was met de Loofklappers. Volgend seizoen nemen wederom 16 teams deel. ZZ Dubbelloch is gestopt en de plaats wordt ingenomen door een zeer jong team dat zich WSW noemt.

Hieronder de uitslagen van de Voor-Beltrumse teams op een rijtje.

Seizoen 2014-2015

26-09-2014	Loa Moar Lopen	Briketten	3-4
03-10-2014	Heubels	Blow Me Baby	3-2
10-10-2014	Loa Moar Lopen	Losse Flodders	1-4
17-10-2014	Heubels	Der Angstgegner	1-15
24-10-2014	Loa Moar Lopen	Swift Boys	7-6
07-11-2014	Heubels	KWW'12	3-12
14-11-2014	Loa Moar Lopen	Treffers	0-4
14-11-2014	Heubels	Briketten	3-5
28-11-2014	Heubels	Losse Flodders	2-4
12-12-2014	Loa Moar Lopen	Weidebleuters	1-2
02-01-2015	Heubels	Swift Boys	3-3
09-01-2015	Loa Moar Lopen	Blow Me Baby	0-1
16-01-2015	Heubels	Treffers	0-6
23-01-2015	Loa Moar Lopen	Der Angstgegner	3-5
06-02-2015	Heubels	Weidebleuters	5-8
06-02-2015	Loa Moar Lopen	KWW'12	0-6
13-02-2015	Heubels	Loofklappers	1-7
20-02-2015	Loa Moar Lopen	ZZ Dubbelloch	2-1
06-03-2015	Heubels	Boskamp	2-7
13-03-2015	Loa Moar Lopen	FC Klunt	0-7
13-03-2015	Heubels	Stark Wark	3-4
20-03-2015	Loa Moar Lopen	Alle Remmen Los	2-12
27-03-2015	Loa Moar Lopen	Loofklappers	0-11
10-04-2015	Heubels	ZZ Dubbelloch	5-4
17-04-2015	Loa Moar Lopen	Heubels	3-1
08-05-2015	Loa Moar Lopen	Boskamp	2-6
08-05-2015	Heubels	FC Klunt	2-4
15-05-2015	Loa Moar Lopen	Stark Wark	0-1
22-05-2015	Heubels	Alle Remmen Los	1-8

Lando Klein Gunnewiek naar World Skill Games Brazilië

Dit las een redactielid ook in de regionale pers en schonk er verder geen aandacht aan tot er een mailtje kwam uit Thailand met o.a. de volgende inhoud.

Hier een tip.

Mogelijk een kandidaat voor een interview met de redactie.

Lando Klein Gunnewiek neemt eind juli / begin augustus deel aan The World Skill Games in Brazilië. Voor zover ik weet is hij de enige Achterhoeker

Eerder werd hij Nederlands kampioen. Dat is min of meer voorwaarde voor uitzending Lando is de zoon van Ilona en Vincent Klein Gunnewiek (van het voetbalterrein)

Het is goed hieraan ook in VB. aandacht voor te hebben, ... en hij heeft Voor-Beltrumse roots.

Dus is het advies van onze correspondent uit Thailand opgevolgd en is Lando geïnterviewd. Lando Klein Gunnewiek is op dit moment 21 jaar en woont bij zijn ouders Vincent en Ilona aan de Aaltenseweg te Groenlo. Lando volgt een BBL-opleiding installatietechniek bij het Opleidingsbedrijf InstallatieWerk te Didam. Voor deze opleiding doet hij praktijkervaring op bij Installatiebedrijf Rufra te Lievelede.

Omdat Lando in de ogen van zijn praktijkleraren een vakkanjer is werd hij door hen gevraagd om mee te doen aan de landelijke voorrondes voor vakkanjers te Drachten. Deze voorrondes vonden plaats in december 2013. En de leraren hadden het bij het rechte eind want Lando liet zien dat hij talent had en eindigde tijdens deze voorrondes bij de beste vijf van Nederland in zijn vakgebied (sanitaire en verwarmingstechniek). Door deze klassering plaatste Lando zich voor de landelijke finale of te wel het NK, dat in april 2014 werd gehouden in den Haag. Op het NK behaalde Lando de 3^e plaats. Alleen de kampioen plaatst zich normaliter voor het EK en het WK. Maar omdat deelname aan het WK alleen mogelijk is tot de leeftijd van 23 jaar en de kampioen al 23 jaar was kon de kampioen niet afgevaardigd worden. Hierdoor kreeg Lando samen met de nummer 2 in december 2014 een herkansing om uit te maken wie

Nederland mocht vertegenwoordigen tijdens het WK in Brazilië. Lando won deze kwalificatie en gaat Nederland dus vertegenwoordigen tijdens de WorldSkill Games in Brazilië. Deze wedstrijden vinden plaats in de stad SAO Paulo van 11 augustus t/m 16 augustus aanstaande.

Voor het vakgebied sanitair en verwarmingstechniek hebben zich 29 deelnemers uit even zo veel landen geplaatst. In totaal doen in diverse disciplines zo'n 1000 deelnemers mee aan de World Skill Games. Lando namens de redactie veel succes toegewenst. En wie weet wordt op de Voorbeltrumse kermis het Nederlandse volkslied gespeeld als.....



Jentske Withag

MTB NK In Arkel Op 13 juni 2015.



Verslag deelname Jentske Withag aan het NK Wielrennen in Lieshout en het NK ATB in Arkel

Het NK wielrennen 7 juni 2015 was in Lieshout.

Eerst heb ik ingefietst . En het was een rondje met veel bochten .

Het was wel een leuk rondje. Eerst moest ik me rugnummer ophalen toen moest ik naar de verzettencontrole en dat was wel een lange rij. Toen werden we opgeroepen op je start plek nummer.

We stonden aan de start.

Toen kwam het signaal dat we mochten starten Er kwam meteen een scherpe bocht.

De eerste paar rondje heb ik in de kopgroep gefietst.

En toen ben ik op kop gaan fietsen en toen konden heel veel kinderen niet meer meekomen Ik had alles op een lang lint getrokken .

Dat heb ik tot de ene laatste ronde gedaan en toen heb ik me terug laten zakken .

En toen gingen we de laatste ronde in . Toen gingen we sprinten met wie nog over waren en daar ben ik 13 mee geworden

Het was een leuke dag en een mooi parcours met veel klinkers en heel veel scherpe bochten.

Eerst heb ik ingefietst.

Toen moesten we aan de start verschijnen daar wordt je op je klassering opgeroepen, Ik mocht als derde opstarten in de eerste rij. De start ging goed ik was goed weg toen kwam er een stuk met veel los zand.

Het was technische waren veel scherpe bochten meteen daarna een bocht met een klim .

Dat ging wel makkelijk.

Toen was er een afdaling met grote stenen daar kon je tussen door of over de stenen heen.

De bult op en toen kwamen er stenen en daar moest je over heen Er zit ook een chicken run in die is makkelijker alleen ben je dan langer onderweg.

Er was ook een afdaling met een balk erin . toen heb ik dus de chicken run genomen .

Toen moest je een trap aan op .

Die was wel makkelijk .

Verders ging die nog door bospaden met heel veel bochten en klimmetjes en afdalingen erin. Nummer 4 bleef op een klein afstand achter mij maar ik kon de afstand wel steeds een stukje groter maken . De stenen en alle technische en heuveltjes gingen vandaag heel goed .. En daar door kwam ik als derde over de streep en heb een mooie bronzen medaille gewonnen en een mooie bos bloemen en een beeldje gekregen .Toen mochten we op het podium . En klonk het Wilhelmus. Het was een leuke dag



Ook heb ik zondag 28 juni in Spich in Duitsland gereden.

Met inrijden heb ik een sprintje gedaan en toen reed ik 40 in de sprint de heuvel aan op.

Dat was een wedstrijd met heuvel op en heuvel af. Eerst had ik niet door dat ik een heuvel aan op reed.

En toen zei mijn moeder ja maar die heb je net beklommen.

En het was een vrij lange klim naar boven om daarna weer joekel hard naar beneden te rijden. En toen ben ik tweede van de meisjes geworden en vierde van de jongens meisjes samen.

Ook had ik nog een sprint gewonnen, En daar kreeg ik snoepjes en een witte lange mouwen shirt voor het shirt waar de Duitse ploeg rijdt. en een beker en een bos bloemen en nog shampoo.

Groetjes Jentske



HET LEVENSVERRHAAL VAN ANTOON GROOT ZEVERT.

HET LEVENSVERRHAAL VAN ANTOON GROOT ZEVERT.

Antoon Groot Zevert (Halfweg) de broer van "Jan Halfweg" heeft een boek geschreven over zijn leven, de redactie heeft op dit boek beslag weten te leggen en mag met instemming van Antoon zijn hele levensverhaal in Halfweg Nijs plaatsen. In het boek verhaalt hij onder ander over zijn leven in Brazilië waarnaar hij in 1958 vertrokken is enzovoort.....

In dit nummer hoofdstuk 7+8

Hoofdstuk 7: Bij Van den Tepper Een nieuwe omgeving

Toen ik een maand bij Van den Tepper gewerkt had, was ik er gewend. Ik had het naar mijn zin, maar er was één nadeel: ik moest altijd op zondag melken. Tepper had zijn weidegronden ver van huis en daarom was het steeds tegen zevenen voordat ik naar Marietje kon. En dan moest ik ook nog een uur fietsen voordat ik bij haar was. Iedere eerste zaterdag van de maand kreeg ik 200 Gulden. Van het eerste geld heb ik een nieuwe fiets gekocht. Bij Nijenhuis was er ondertussen veel veranderd. Johan had verkering ver van huis. Marietje was de enige hulp en was er alleen met de oude moeder, Johan en een knecht. Omdat er niet veel personeel meer was, was er geen avondklok meer en werd het vaak middernacht voordat ik weer naar Vragender fietste. Na een jaar trouwde Johan. We hebben de hele dag feest gevierd. En de dag erop ging Marietje

bij haar moeder thuis werken. Broer van den Tepper was een sterke, wilde man. Hij jaagde, samen met de heren van bijna heel Vragender. Broer was de zoon van de mulder, waar ze nog met een windmolen maalden. Hij was gek op die molen. Als het waaide en de molen draaide niet, zei hij tegen mij dat ik ervoor moest zorgen, dat het werk afkwam; ik moest dus op de boerderij alles doen en Broer ging naar de molen om die in beweging te zetten. Had hij de molen dan aan de gang en bleef het waaien, dan kwam hij de hele nacht niet thuis. Soms kwam, als wij al in bed lagen, de boswachter die op het zijraam klopte. Dan wist Broer dat er stropers waren. Hij ging weg en kwam ook dan pas thuis als ik 's morgens al aan het melken was.

Op een zondagavond had ik een feestje. Het werd laat en ik moest diep in de nacht nog helemaal naar Vragender fietsen. Ik was moe en rustte even uit op een plaggenhoop die naast het fietspad aan de Grolse Dijk lag. Ik viel in slaap en werd wakker gemaakt door een vroege werknemer van de steenfabriek. Hij vroeg of er iets was. "Nee", antwoordde ik. Ik stond op en fietste verder en kon meteen gaan melken.

De eerste herfst kocht Broer drie jonge paarden. Deze moesten we het boerderijwerk leren. Ik vond dat prachtig.

Vorbereiden op Brazilië

In die tijd hoorde ik dat ik op eigen risico naar Brazilië mocht komen. Ik mocht dan bij Frans Sievering (de zoon van mijn vorige boer Nijenhuis) komen wonen, maar die had geen werk voor mij. Dat moest ik dan zelf gaan zoeken. Er ging nog een jaar voorbij, voordat ik dat geregeld had. In dat jaar gingen ze bij het ouderlijk huis van Van den Tepper de molen hoger zetten. Hun molen kreeg namelijk door nieuwbouw en de kerk te weinig wind. De kleine molen moest daarom plaats maken voor een grotere. In Groningen kochten ze een watermolen. Ik ben drie dagen mee geweest om die daar te helpen afbreken.

We sliepen in Groningen bij de boer in het hooi. Ook heb ik weer meegeholpen met het opbouwen van de watermolen in Vragender. Eerst drie verdiepingen van steen en daar bovenop werd dan de molen geplaatst. De as van de molen heb ik met handkracht met de slinger naar boven gedraaid. Ik heb de molen niet gezien toen hij af was, want voor die tijd zou ik al naar Brazilië gaan.

Die zomer had ik ook nog 30 biggen bij Van Den Tepper in de koeienstal liggen. Die had ik zelf gekocht en al mijn geld zat erin. Toen ze groot genoeg waren om te verkopen, was de winst maar klein. Ook ging ik wel eens met Broer wel eens naar het veen om te jagen. Hij schoot een keer een vos en ik zag een hol waarin nog drie vosjes zaten. Ik heb ze uitgegraven een meegenomen naar ons huis. Daar hebben ze de vossen nog lang gehouden; we stopten ze in een hok, zodat de mensen die het café van mijn vader bezochten, ze konden bekijken. Agnes, Marietjes oudste zus, trouwde met Bennie Baten en op diezelfde dag kreeg ik bericht dat ik begin december met een vrachtboot mee kon naar Brazilië. Als ik op die boot voor 25 biggen en 2 stieren zou zorgen, mocht ik gratis met de boot mee. Ik maakte met Marietje de afspraak dat ik eerst zou gaan. Werd het niets, dan zou ik terugkomen. Anders zou Marietje mij nakomen. Ik nam 500 Gulden mee voor de eerste behoeften.

De avond voor vertrek was er een afscheidsfeestje bij ons thuis voor familie, burens en bekenden. Vader wilde dat ik ook

zuster Femia zou uitnodigen, dus ging ik naar het klooster in Beltrum om haar te vragen. Zuster Femia wilde graag komen, maar ze mocht niet van moeder overste. Ook ging ik nog naar de Deken in Groenlo om mijn doopbewijs te halen; dat heb je nodig als je gaat trouwen. De Deken vertelde me echter dat Marietje het bewijs wel mee kon nemen, als ze me nakwam.

Op de morgen van mijn vertrek kwam Harrie, een broer van Marietje, met een bus van de Gelderse tram en bracht ons naar Amsterdam. Marietje, onze wederzijdse ouders en een aantal broers en zussen gingen ook mee. Toen we bij de boot kwamen, keken we allemaal onze ogen uit: wat een grote vrachtboot! Ik was nog maar nauwelijks uit de bus of ik werd al geroepen. Ik moest de stieren en biggen in kooien leiden en deze met een kraan op het bovendek plaatsen. En toen kwam het afscheid. Ik kreeg veel goede en wijze raad. Maar ook huilden we en werd er gejammerd: "als je er blijft, zien we je nooit meer terug". Ik zwaaide nog vanaf de boot en we voeren weg. Vol goede moed ging ik mijn toekomst tegemoet.

Hoofdstuk 8: Op reis

De bootreis begon met een tegenslag. Ik moest bij de kapitein komen en die vertelde me dat er een man bij mij in de hut zou slapen. De man was dierenverzorger en kreeg voor de verzorging niet alleen een gratis heen-, maar ook een gratis terugreis. Toen kwam ik erachter dat ik bedonderd was: ik kreeg alleen een gratis heenreis. Ik werd betaald met rijkssteun voor emigranten; die steun bedroeg 1.000 Gulden, maar ik kreeg maar 300 Gulden voor de verzorging van het vee. De rest hield de man die de reispapieren voor mij in orde had gemaakt. Zo word je bedonderd waar je bijstaat. Maar goed, ik wilde er mijn toekomst niet door laten bederven.

Toen ik een week op reis was, had ik het hele schip gezien; ik ging 's middags met de timmerman van de boot de waterstanden opmeten. Een vrachtschip als het onze heeft twee wanden; daar staat een beetje water tussen en dat wordt iedere dag gemeten. Een paar dagen voor we ter hoogte van de evenaar waren, kreeg ik postpapier en enveloppen. "Morgen komt de postboot", werd er gezegd. Het is

echter traditie dat je onder de evenaar mensen voor de gek mag houden. Ik heb de hele avond zitten schrijven en met mij nog meer mensen die voor het eerst op zee waren, maar diezelfde avond kwam de aap al uit de mouw. Er kwam helemaal geen postbootje...

Een dag later dronken we een flesje limonade. 's Avonds gingen we naar bed. De boot begon te schommelen, steeds harder. Midden in de nacht vielen de flesjes van tafel. Mijn jas hing aan de kapstok en zwaaide meer dan een meter van links naar rechts. Ikzelf moest mijn handen tegen het hoofdeinde van het bed drukken en de voeten tegen het ondereind, anders zou ik uit bed vallen. Toen ik opstond, moest ik me aan de leuning vastklampen, anders viel ik. In de eetzaal stonden er randen om de tafel, van 10 centimeter hoog, om te voorkomen dat de borden van de tafels afgleden. Ik moest naar het dek om de dieren te voeren. Toen ik op het dek kwam, zag ik echter geen vee: de kooien waren afgedekt met zeil en met staalkabels vastgemaakt. Dat hadden de matrozen 's nachts gedaan omdat er forse golven over het dek spatten. De boot schommelde zo erg, dat je er zeeziek van werd. Die dag heb ik dan ook de vissen gevoerd... Na een dag werd het weer rustig en konden we weer kijken naar meeuwen, haaien en andere vissen. Zij zwommen met ons mee om het afval van de tafels en uit de hokken op te eten.

Land in zicht

In onze laatste week aan boord kwam de kapitein ons op een dag zeggen, dat we de volgende dag om vijf uur op moesten staan. Dan konden we de bergen van Brazilië in de verte uit de 'zee zien komen'. Het was prachtig. We moesten nog een paar dagen varen en kwamen toen op de zaterdag voor Kerstmis aan. Alle mensen gingen van boord. De andere dierenverzorger en ik moesten wachten tot we werden opgehaald. De man werd opgehaald door zijn zoon; ik moest wachten op de vrachtwagens die het vee zouden vervoeren. Het werd al middag en ik zat alleen op de boot, op dat grote dek met het vee, in de hete zon. Ik kreeg dorst en ging van boord en vroeg de buitenlandse bewaker met handen en voeten of ik even buiten de poort mocht. Dat mocht en daar waren allemaal barretjes en 'meisjes van

vermaak'. Ik zag bij een deur een bord met "Coca cola" erop en ging naar binnen. Ik zei alleen maar "cola" en kreeg een flesje. Toen ik het leeggedronken had, maakte ik met gebaren duidelijk dat ik wilde betalen. Bij mijn vertrek uit Nederland had ik 500 Gulden omgewisseld voor buitenlands geld. Dat was een hand vol papiergeld waarvan ze me gezegd hadden dat ik het in mijn zak moest doen, omdat er geen portemonnee was, waar het in paste. In Brazilië houdt iedereen zijn geld in diepe zakken in zijn broek. Ik gaf een biljet aan de man achter de bar en die keek mij met grote ogen aan. Hij liep naar een lange tafel met een lade en pakte al het papiergeld dat erin zat, eruit en gaf dat aan mij. Ik kreeg een hele stapel biljetten, die de barman niet eens telde. En toen wist ik dat mijn biljet veel en veel meer waard was dan ik kon vermoeden; ik had hem blijkbaar veel en veel teveel gegeven. Ik deed het geld in mijn andere broekzak en ging terug naar de boot. Daar was nog niemand, dus ik moest weer wachten. Tegen 16.00 uur kwamen er twee vrachtwagens: de ene voor de biggen, de andere voor de stieren. Het meel dat ik van de reis had overgehouden, werd achter de stieren gepakt. Daardoor was de wagen van achteren te zwaar beladen. We reden Brazilië in en moesten tegen een berg op; Sao Paulo ligt 700 meter boven Santos. Doordat de wagen niet goed beladen was, ging hij in de bochten rechtdoor en kwamen de voorwielen af en toe van de grond. We gingen slechts heel langzaam vooruit en de motor werd soms te warm. Uit de bergen kwam op sommige plaatsen water, zodat we daarvan konden drinken. Daar maakten we veel gebruik van.

Wordt vervolgd

Waar is zij gebleven?

"Van wee buj der dan ene van de Olde Gunnink of van den Ni'jn Gunnink aan de Reurlseweg?"

Deze vraag heb ik nogal eens gehoord als kind.

De bijnaam was de gebruiksnaam en je had ook nog een zondagse naam zoals men dat noemde; in ons geval was dat Brinke. Ik ben Henriette Helmers-Brinke, dochter van Frans Brinke en Annie Everink.

Ik ben geboren in juni 1959 aan de Ruurloseweg 212, toen nog K157, in Voor-Beltrum. Ons gezin bestond uit ouders, 6 kinderen, oom Bernard en oma. Alles woonde bij elkaar in huis, zoals dat toen wel vaker gebruikelijk was.

We waren kerkelijk georiënteerd op Groenlo, eerst de Callixtus en later de Mariakerk; 'de ni'je kärke'. Ik kan me nog herinneren dat we naar Groenlo fietsten en dat daar begonnen werd met het bouwen met deze kerk, het zal rond 1964 zijn geweest. Het was in die jaren dat de kerkdiensten nog talrijk waren op zondagmorgen, 7.00, 8.30, 10.00 en 11.15. Als kinderen gingen we vaak om 7.00 uur; dan waren we daar vast klaar mee voor de zondag. Soms werden we nog meegenomen naar het lof op zondagavond.

Met de kermis "hoorden" we bij Voor-Beltrum. Als ik me goede herinner kwamen een aantal weken voor de kermis dhr. Zieverink en/of dhr. Groot Wassink langs voor een financiële bijdrage aan het volksfeest. Met de kermis op maandagmorgen kwamen alle kinderen op de Voor-Beltrumse school bij elkaar, ingedeeld naar klas en leeftijd. Je kreeg thuis een plastic beker mee voor de ranja in de kermistent, die uit grote kannen werd geschonken. De jongste kinderen kregen vrijkaartjes voor de draaimolen met een stuk speelgoed, de oudere kinderen kregen vrijkaartjes voor de zweefmolen. Op maandagmiddag was er een sterit voor de jeugd. Mooie jeugdherinneringen uit Voor-Beltrum.

Aangezien mijn ouders ook al in Groenlo op school hadden gezeten was de keuze snel gemaakt; wij gingen daar ook naar toe. Bijna alle kinderen van de Ruurloseweg in Voor-Beltrum gingen naar Groenlo naar school. Dat ging, voor zover ik me herinner, door tot aan Jan Reijerink; Nieuw-Leeftink.

De "bewaarscholen" en de "legere scholen" heb ik dus doorgebracht in Groenlo op de St. Jozefschool; "bij de zusters" zoals men dat ook noemde. De allereerste morgen naar de kleuterschool werd je weggebracht door je moeder en daarna fietste je mee met de kinderen uit de buurt.

Ik herinner me het als een school met regel en orde. In de eerste jaren elke morgen en middag eerst buiten op het schoolplein in rijen van twee opstellen en dan twee aan twee naar

binnen, achter de juffrouw aan. De eerste schooljaren zaten er alleen meisjes op school. Handwerken was een belangrijk vak, in de eerste klas werd breien geleerd. Hoofdzuster was zuster Sylvestra. Ik herinner me dat we als leerlingen op de trap langs de leuning stonden en moesten wachten totdat zij daar tussendoor gelopen was. Boven bij de trap zag ze regelmatig toe op een rustig verloop naar de lokalen. Toen ik in de vijfde klas kwam werd de school, onder leiding van Jaap Kimman, gemengd; het was toen 1969. De nonnen trokken zich terug. Er kwam een flinke modernisering, veel lesmateriaal werd vernieuwd, we kregen school-tv. Destijds zaten we als gezin met 5 kinderen op de St. Jozefschool, mijn jongste broertje zat op de kleuterschool ernaast. In de zesde klas, 1971, deden we mee aan de cito-toets. Een uitslag hebben we, bij mijn weten, nooit gekregen. Het was nog een soort proef in de beginjaren van de cito-toets.

Mijn schoolvriendinnen waren destijds Ria klein Gunnewiek: (Schenk) en Paulien klein Gunnewiek: (de Helmer) en beiden woonden aan de Ringweg. Veel zondagmiddagen zijn we bij elkaar over de vloer geweest. De woensdagmiddagen hadden we destijds nog niet vrij dat kwam pas in begin 1971 toen ik in de zesde klas zat.

Op een van die eerste vrije woensdagmiddagen in april 1971 werd ons leven drastisch op kop gezet; mijn zusje Angela liet het leven bij een verkeersongeluk op de Ruurloseweg, dicht bij huis. Er gebeurden regelmatig ongelukken in de bocht waar we woonden, maar nu kwam het in huis. Het is iets wat je altijd bij blijft. Als ik nu soms over dezelfde Ruurloseweg rijd, denk ik; hoe heeft dat allemaal nog, zo vaak, goed kunnen gaan, zo 'n drukke weg met een smal fietspad en we fietsten altijd met tweeën naast elkaar. Met de kinderen uit de buurt van de Fam Holkenborg (Ponds) Garstenveld (Piet), Kip etc. fietsten we naar Groenlo. Bij de "Bekke brugge" voegden zich nog meer kinderen uit Voor-Beltrum en Eefsele toe. Regelmatig toeterden de auto's dat we aan de kant moesten gaan.

Na de St Jozefschool heb ik in Groenlo op het vervolgonderwijs gezeten. Een mooie tijd met leerlingen uit de hele regio. De jaren 70 met

zijn vele veranderingen en ontwikkelingen. Op mijn 17e ben ik de deur uit gegaan om in Losser op de Losserhof de Z-verpleging te volgen. Het was een mooie combinatie, je kon je zelf verder ontwikkelen en je verdiende je eigen loon. Ik heb daar 6 jaar met heel veel plezier gewerkt en heel veel geleerd. Op de vrije dagen kwam ik thuis en kon me dan weer voegen in het leven in Voor-Beltrum. City-Lido in Groenlo, de Voor-Beltrumse kermis en andere kermissen in de streek waren ons uitgaansleven. Ik heb daar ook mijn man, Harrie Helmers, leren kennen, waar ik inmiddels al bijna 33 jaar mee ben getrouwd. In mei 1978 zijn mijn ouders verhuisd van Voor-Beltrum naar Klazienaveen en daarmee werd het aantal bezoeken aan Voor-Beltrum drastisch minder. Ik kwam nog wel regelmatig in Beltrum bij mijn schoonouders aan de Avesterweg.

In 1982 hebben we net buiten Giethoorn, in de Giethoornse polder, een akkerbouwbedrijf met fokzeugen omgezet in een melkveebedrijf. Het was destijds nog een erfpachtbedrijf en dat bood ons de mogelijkheid om iets voor onszelf te beginnen. Een hele uitdaging op de leeftijd van 23 en 25 jaar. Inmiddels zijn we 33 jaren verder, 1 zoon en 3 dochters tussen de 23 en 30 jaar, rijker. We hebben het allemaal erg goed naar onze zin in de kop van Overijssel. Het is een prachtig gebied met daarin de Wieden en Weerribben. Als landbouw moet je daar je weg in vinden en dat lukt wel. De Achterhoek is mooi maar dit gebied heeft ook heel veel te bieden. Naast de natuur is er een groot gebied aan landbouw in de polders met flink ontwikkelde bedrijven. We hebben 2 jaren geleden het 75 jarig bestaan gevierd van de Domeinpolders, ontgonnen door werklozen in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Onze kinderen hebben in hun kinderjaren veel andere dingen gedaan dan wij vroeger, omdat dat inherent is aan dit gebied. In hun spel kwamen vaak bruggetjes voor. De fiets onder controle krijgen was hier: bruggetjes fietsen, fiets je erover of loop je erover. Ze hebben ook jaren schaatsles gehad in Thialf in Heerenveen via de schaatstraininggroep Giethoorn. Ik ben 12 jaar met hen op pad geweest, daarna konden ze er zelf naar toe rijden. Als er nu ijs ligt zijn ze er als de kippen bij om een lange afstandtocht te maken. De Holland-Venetiëtocht, de dorpentocht, elke plaats heeft

hier zijn eigen ijsvereniging met zijn eigen tocht. Hier schaatst iedereen, van jong tot heel oud, dat was iets wat ons in het begin direct opviel. Ik heb zelf ook jaren geleden een aantal lessen gevolgd om het schaatsen beter te beheersen. Ik geniet er van als er ijs ligt om de schaatsen weer onder kan binden. We kunnen bij flinke winters echt in onze keuken de schaatsen onderbinden en vertrekken. Wieden, Weerribben, Blokzijl, het is dan allemaal over het ijs bereikbaar en dan het mooie landschap dat je onderweg ziet, dat is echt genieten. Het is ook altijd vol in dit gebied met schaatsen. Daar kan de beste zomer niet tegen op! Bij drukke ijsdagen is er 's avonds echt uren file voor iedereen het gebied weer uit is. We zien het allemaal voorbij gaan, we wonen langs het kanaal aan een doorgaande weg van Giethoorn naar Steenwijk.

Zeilles werd er ook gegeven in Giethoorn. Dat is iets wat we de kinderen graag mee wilden geven. Zelf konden we het niet, maar dat werd ook allengs al beter. Het is niet een echte sport voor hen geworden, maar ze hebben de basisbeginselen wel meegekregen. Vroeg of laat komen ze het nog wel weer tegen. Ons uitzicht vanuit de woning is prachtig. Als we in de keuken zitten zien we de boten voorbij gaan en dat zijn er in het hoogseizoen heel veel. In de zomer betekent dat ook dat we nog wel eens moeten wachten voor de brug. Met het graskuilen wordt daarom, van het land dat verder van huis ligt, tussen de middag of na 19.00 uur het gras gehaald. Dan worden de bruggen niet bediend. Je leert er snel mee omgaan als je er woont.

Met de Achterhoekse mentaliteit red je het wel in een andere streek. Gastvrijheid is ons met de paplepel ingegeven en daar hebben we veel profijt van gehad.

We voelen ons hier thuis, hebben het goed naar de zin. Onze kinderen zijn er geboren en getogen en we hebben zelf ook wat met dit gebied gekregen. Tijdens de studies van de kinderen elders in het land, kwam het besef dat het wonen hier goed is. Drie van de vier kinderen wonen inmiddels op fietsafstand van ons. Zij werken elders, maar de snelweg ligt hier dichtbij, je bent zo een eind weg want het gebied is goed ontsloten. Om u een indruk te geven: Zwolle, Emmeloord en Heerenveen zijn binnen een half uur bereikt, ongeveer uur

rijden en je bent in Groningen, Arnhem of Amsterdam.

We realiseren ons die goede ontsluiting het beste als we naar de Achterhoek gaan op familiebezoek. Hoe verder je richting Achterhoek komt, hoe meer de wegen gaan slingeren. De ontsluiting is daar niet erg goed. De Achterhoek is en blijft een prachtig gebied, maar elders is het ook goed toeven. Helemaal loslaten doe je je geboortestreek niet omdat je roots er liggen. Het Achterhoekse dialect spreken we nog elke dag. Genealogie en geschiedenis hebben mijn interesse, dus de binding blijft ook wel bestaan, zeker als er ook nog familie woont.

Ik wens jullie allemaal het allerbeste in Voor-Beltrum.

"good goan",

Henriette Helmers - Brinke

Steenultjes in Auste

Voor het derde jaar op rij hebben de steenuilen bij de familie Tuinte aan de Buitinksweg een nest met jongen grootgebracht. Enkele weken geleden zijn ze gewogen, gemeten en geringd door leden van de vogelwerkgroep Berkelland. Daarna mochten de vier jonge ultijs nog even poseren voor een foto.

Inmiddels zijn de jongen uitgevlogen en gaan ze binnenkort op zoek naar een eigen territorium.



De organisatie van PIGPOP kan terugkijken op een geweldig evenement dat gehouden is op het terrein van Stichting Halfweg op 30 mei j.l. Dit unieke evenement is inmiddels een vaste waarde op de festival markt m.n. door de opzet waardoor het zich weet de onderscheiden van de reguliere festivals.

Het officiële verslag volgt in de volgende editie van het Halfweg Ni-js, de organisatie zal dan tevens de datum bekend maken voor 2016.

Wij feliciteren de organisatie van PIGPOP met dit geslaagde evenement.

Redactie Halfweg Ni-js

BINGO



Voor meer info:

www.pigpop.nl

En natuurlijk op Facebook 

De organisatie

Sander Esselink, Jochem Beunk, Roy Nijbroek, Roger Koster, Robert Spilman, Joost Klein Gunnewiek, Ronnie te Veluwe, Bas Hommelink, Luc Nijhuis, Marco Krabbenborg, Edo Hemmink, Roel Krabben, Tjerk Haarlink, Pascal te Bogt, Hilbert Wiegerinck, Bart Klein Gunnewiek, Marleen Schilderink, Mart Hilhorst, Janis Groot Kormelink, Ivo Spilman en Bart ten Have.

Info Stichting Halfweg

Bestuur

Theo Klein Gunnewiek <i>Voorzitter</i>	463707 06 42778053
Marc Huirne <i>Penningmeester</i>	465319 06 51911373
Willem Tuinte <i>Secretaris</i>	481327

Barcommissie

Bernadet Stevens	464437
Dinie Spiekker	463571
Agnes Pape	465535

Commissie hygiëne

Henriëtte Bomers	465379
------------------	--------

Terreincommissie/- verhuur

Vincent Klein Gunnewiek	465063
-------------------------	--------

Activiteitencommissie

Niek Hommelink	06 10534243
Thijs Luttkhold	06 30585727
Jona Klein Gunnewiek	
Lissa Pape	06 12279943
Sten Klein Gunnewiek	06 16313690
Jeroen ten Have	
Gijs Klein Gunnewiek	

Redactie Halfweg Ni-js

Theo Klein Gunnewiek	463707
Jan Pasma	481689
Michel Tuinte	465676

Café Halfweg

465430



Info Verenigingen

Naam

telefoon

Vriendenkring DVV

Marc Groot Zevert <i>Voorzitter</i>	06 30429837
José Zieverink <i>Penningmeester</i>	482138
Miranda te Braak <i>Secretaris</i>	461773
Vincent <i>Contactpersoon voetbal</i>	465063

Carnavalsvereniging Maispotters

Dennis Luttkhold <i>Voorzitter</i>	06 30921010
Tom Luttkhold <i>President</i>	06 15231661
Marco Bomers <i>Penningmeester</i>	0545-477172 0612992875
Joost Tuinte <i>Secretaris</i>	06 46698557

Volksfeestvereniging "Voor Beltrum"

Iwan Wolterink <i>Voorzitter</i>	350454
Willem te Vogt <i>Penningmeester</i>	06 38307315
Carla Tuinte <i>Secretaris</i>	465676

Kaartclub Halfweg

Marcel Luttkhold	462433
------------------	--------

Belangenvereniging Voor-Beltrum Auste

Bas Hommelink	06 28845561
Tonny Starte	06 12804711
Diana Nijland	06 33020060